

אם יש את נפשך לדעת, היכן חבוי המעיין,  
בו מוצאים נכים, סיפוק וכושר ועניין,  
היכן פועם הלב במרץ ובחוס,  
בא לחניון איל"ן אשר נחנך, נפתח היום.

אם יש את נפשך לדעת, מה המקום ומה הזמן  
כמו שאמר בשירו, משוררנו הלאומי - ביאליק נחמן,  
מהו המקום הטוב לצאת, לנפוש ולטייל,  
בא לפארקים, ולחניוני הקרן-הקיימת לישראל.

בחניונים ובמצפים שלאורכה של ישראל,  
ימצא כל הנופש וכל המטייל,  
את השבילים המוליכים בין הר לגבע,  
בהם ניתן לשוב, לנשום את אוירת הטבע.

הקרן-הקיימת, לקרוב ולרחוק,  
צבעה את ישראל ואת שביליה בירוק,  
הצבע השולט ומחייך מכל פינה,  
הצבע הנותן חיים לזו המדינה.

ובדרכים האלה, בין גבעות וגאיות,  
נפתחו שבילים לבעלי מוגבלויות,  
כי כל שיפוע, מעבר-צר, או תלולית של חול  
לבעלי מוגבלויות, עלולים להוות מכשול,

וכאן הקרן-הקיימת והביטוח הלאומי נכנסו לתמונה,  
בידיעה כי גם נכים, הם חלק בלתי נפרד מזו המדינה,  
וכך, בפעולות ההנגשה,  
נפרצו שבילי גישה,  
והוכשרו מצפים וחניונים,  
כדי לאפשר לבעלי מוגבלויות שונים,

לנוע בעגלות נכים בדרך הנמשכת,  
לתמוך במתקשים ביערות ללכת,  
ולאפשר להם לנוע בשטח הפתוח,  
לחוש לטיפתם של משבי הרוח.

וחניון איל"ן שלפניכם היום נחנך  
הוא עוד דוגמה לעשייה רבה כל-כך,  
במישור הארצי ובמישור המקומי,  
של עוד מפעל אשר שותף לו - הביטוח הלאומי.

כי הביטוח-הלאומי, שצדק סוציאלי מטרותו,  
שצדק סוציאלי גם לבעלי מוגבלויות בסמכותו,  
נרתם למשימת ההנגשה שבה שילב,  
תרומה גם לחניון איל"ן, שנעשתה מכל הלב.

העשייה המשותפת של הביטוח-הלאומי והקרן-הקיימת,  
אפשרה הקמת חניון זה, עם דרך נגישה הולמת,  
דרך המאפשרת לילדי איל"ן, להשתובב, לצחוק,  
בחניון, בחיק הטבע הטובל בים ירוק.

להרגיש את השלווה,  
את ריגושי האהבה  
ולראות את הנכים באים לחניונים,  
ופניהם כאן מספרות - שמחת חיים.

ועל אושר זה, על חניון איל"ן אשר נחנך,  
מודה איל"ן לכל מי שנתן ידו לכך,  
לביטוח-הלאומי ולקרן-הקיימת,  
שרוח התנדבות זו, גם בהם היא מפעמת,

לכל שעשו במלאכת החניון - איל"ן מודה  
ואומרת שוב לכם - תודה,  
תודה,  
תודה.