

15.76x16.3	3	עמוד 10	מקור ראשון - כותרת	06/07/2011	27917180-5
55820					

קייטנה שכולה נתינה

איתמר ליברמן

◀ כילד, נרתעתי לעתים מנכים על כיסא גלגלים. היתקלות פתאומית עם בעלי נכות הייתה נוסכת בי תחושה נמרצת של רתיעה ורחייה. רק לאחר שבגרת, השתנתה נקורת המכט שלי וכך גם האופן שהגבתי בשעה שנכחתי בקרבכם. למעשה, התפנית חלה לאחר שהי פכתי לחונך בקייטנת נכים של איל"ן שהתקיימה בקיץ. הקייטנה שנמשכה שישה ימים, ציידה את ליבי במנה מכובדת של אושר שהשפיעה עליי בחווקה, שאם לפני כן הסתכלתי עליהם כשונים ומנוכרים, ולעיתים אף כ"חייזרים", הרי ששבוע העלים לגמרי כל סימן היכר למה שהרגשתי קודם לכן.

ביני ובין שלומי – הילד שאותו חנכתי יחד עם בחור נוסף – נרקמה ידירות נפלאה, והחיבור בינינו היה גלוי לב ואמיתי. בשלומי הכרתי עור צמות של גבורה, אומץ ושמחה לאין שיעור, וניכר היה שהנכות לא מתגלה כמשתקת ומכבדה. אמנם זו לא הייתה הפעם הראשונה בה פגשתי באדם עם לקות וזה לשלו, ותסלחו לי על השיי מוש הפוגעני במילה "נכה", אבל זו הייתה היכרות ראשונה עם נכה באמת, שזימנה התבוננות לתוך נבכי נפשו ונשמתו. נגעתי באישיותו הבריאה והשופעת חיוניות, שטבועה בה שמחת חיים מירבקות, והוקסמתי מנכונותו הנשגבה להפיק הנאה מכל רגע ורגע. אנו עומדים בפתחו של הקיץ, וכי

מדי שנה בימים אלו נפתחות ההרשימות לקייטנות לסוגיהן. הפתגם הירוע אומר ש"החיים הם לא קייטנה", אולם בעבור הנכים הקייטנה היא לא סתם "קייטנה" מעולם המושגים שלנו. היא מעניקה להם, מבלי להגזים – חיים של ממש. זו הזדמנות להציע את עצמנו כמתנרכים, אם כחונכים ואם

נורמלי" ברורה מאליה. לפיכך, התנרכות בחופש בארגונים ובפרויקטים שונים יכולה להגדיל את הסיכוי להיכנה כי ה"חריגים" שבינינו אינם שונים כלל. גם בהם, כמו בנו, טמונים רגשות, שאיפות ורצון לפתח ולגלות תחומי עניין. הקיץ טומן בחובו הזדמנויות לעי

אנחנו חולפים לידם כמעט מדי יום ברחוב, אולם רובנו פשוט לא יודעים מה לעשות וכיצד להתנהג במחיצתם של אנשים חריגים שגורלם לא שפר עליהם. הקייטנה, או כל מסגרת אחרת של נתינה, היא מעין תיקון ליחס המוטעה על ידי יצירת תפיסת עולם של "שווים בין שווים". אופי ההתנהגות שלנו כלפיהם הוא בעצם בבואה של עצמנו

כמסייעים, ולהעניק חיים כפשוטם, כשבייחוד במקרה שלנו, זאת בהחלט איננה מליצה.

אנחנו חולפים לידם כמעט מדי יום ברחוב, אולם רובנו פשוט לא יודעים מה לעשות וכיצד להתנהג במחיצתם של אנשים חריגים שגורלם לא שפר עליהם. הקייטנה, או כל מסגרת אחרת של נתינה, היא מעין תיקון ליחס המוטעה על ידי יצירת תפיסת עולם של "שווים בין שווים". אופי ההתנהגות שלנו כלפיהם הוא בעצם בבואה של עצמנו.

ייתכן שהתפיסה המעוותת באשר לחריגים נובעת מכך ששאלת "מי

שות דברים משמעותיים ולא שגרתיים. דרכם אנו יכולים להיחשף לחיים האמיתיים, כעין הכנה נפשית לצבא, לזוגיות ולחיים בכלל. התנרכות בקייטנות היא דרך טובה להגשים את אותן משימות, ובאותה הזדמנות ליישם את מה שלמי דנו ולימדנו כל השנה.

זוהי קריאה, לא מתוך התנשאות או יוהרה, שננצל, מבוגרים וצעירים כאחת, את הזמן של החופש להתבונן, לנפץ את הדימוי, להיפגש, להכיר, ומצד שני, גם לקבל המון.

הכותב הוא תלמיד ישיבת 'המאירי' וסטודנט לחינוך במכללת 'ליפשיץ'